



Debat: ZZ.: op de Kolommen van SSO?

20/01/2024 – Familiezaken.

Argumentatie van Br.: Robin.

Beste BBr.:

Ik wil jullie wat duiding geven waarom ik op een vorig COD gevraagd heb om dit te agenderen. Niet om jullie te zeggen wat juist is. Dat laat ik aan jullie over. Niet om te zeggen dat wat ik straks kom te suggereren moet gebeuren. Wel om te beargumenteren waarom ik denk dat dit aan de orde is.

Ik heb diep respect voor de traditie en de gebruiken van de vrijmetselarij, onze WP.: SS en voor Br.: Die een andere mening toegedaan zijn dan ikzelf. Ik begrijp dat verandering weerstand oproept. Ik begrijp dat iets wat nu eenmaal zo is, soms ook gewoon zo kan blijven. Toch wil ik 3, 5, 7 redenen geven waarom we, wat mij betreft, zusters op onze kolommen kunnen toelaten.

1. Interessant bouwstuk
2. Tijdgeest
3. Overrompeling
4. Aandacht, afleiding
5. Andere loges
6. Universele Vrijmetselarij en empathie
7. Panta Rhei, traditie en gebruik

1. Beste B.:, ik ben een reizende maçon. Met veel plezier ga ik op bezoek naar andere werkplaatsen, ook van andere obediënties. Als ik op de plank van Gent kijk, ben blij dat ik kan kiezen uit tal van mooie bouwstukken, als uit een buffet, voor elk wat wils. Ik wordt overal hartelijk ontvangen. Wel is het pijnlijk als ik Br.: Gr.: overbreng of aankondig dat er een interessant BS.: op onze plank staat. Er overvalt me dan steeds een gevoel van cognitieve dissonantie. Hoe frustrerend moet het zijn als ZZ dat je ziet dat er een interessant bouwstuk is in werkplaats X, maar dat je, omwille van je geslacht, niet welkom bent.

2. De tijdsgeest. De VM.: dateert van de 18e eeuw. Wat toen als normaal beschouwd werd, is dat vandaag niet noodzakelijk zo. Onze WP.: AL SS, werd opgericht in 1937. We naderen het 100-jarig bestaan. Om het een en ander in perspectief te zetten: het vrouwenstemrecht in België dateert van 1949. Wat normaal was in 1937 is niet noodzakelijk zo in 2024. In mijn normen en waardenstelsel is

arbeiden in de tempel iets wat door zowel zusters als broeders, in dezelfde tempel kan gebeuren. Wij zijn geen voetbalploeg.

3. Mijn Br.: wij zullen geen stoelen moeten bijzetten in onze tempel. De dag dat wij zusters op onze kolommen toelaten wordt het geen overrompeling. Hoeveel Br.: bezoekers mogen wij nu welkom heten? Stel dat er wat ZZ komen opdagen, wel, het nieuwe zal er snel vanaf zijn. Overigens, het is ook geen slippery slope... Zz op de kolommen betekent niet dat wij vrouwen zullen inwijden.

4. Ik hoor vaak dat sommige Br vrezden dat zij zich niet zullen kunnen concentreren als er wulpse zusters op onze KK aanwezig zijn. Gedachten van wilde orgiën, seksschandalen en zo meer... Helaas, mijn Br.: Ik kom geregeld in een gemengde L.: en tot mijn "spijt" heb ik dergelijke activiteiten daar nog niet mogen meemaken. Mijn Br.: voor zij die zichzelf niet zouden kunnen bedwingen, hangt er in het toilet iets interessants boven de lavabo's. Ik zou hen aanraden daar eens diep in te kijken.

5. Ik zei het al Br.: Ik kom wel eens in een andere loge terecht. Daar arbeiden ZZ en Br vaak samen. Ook in onze GLB is dit eerder regel dan uitzondering. Ik heb sommige zusters al even wijze woorden horen zeggen als de meest eloquente Br, en even grote zever als sommige andere Br.: Maak u geen zorgen, de vuile moppen kunnen nog steeds verteld worden.

6. Universele Vrijmetselarij. Mijn Br.: Ik voel mij verbonden met elke vrijmetselaar op aarde. Wij doorgingen dezelfde inwijding. Wij zwoeren dezelfde eden. Wat er in de onderbroek van een maçon zit, interesseert mij niet, dat zal mij... Worst wezen. Ik voel zeer veel empathie voor ZZ die het storend vinden dat wij geen ZZ toelaten op onze kolommen, zelfs als ze mij hierover nogal gefrustreerd aanspreken. Ik ervaarde dat zelfde gevoel van frustratie onlangs zelf, hier in onze eigen WP. Een Br van een reguliere WP zat bij ons op de kolommen. Zij laten ons niet bij hen toe. Sterker, zij ontkennen zelfs dat wij VM.: zijn. Wel, ik vind het een regelrechte schande dat wij reguliere Br.: wél toelaten, maar onze eigen ZZ.: niet. Opnieuw, ik ervaar een gevoel van cognitieve dissonantie.

7. Panta Rhei. Alles stroomt. Mijn Br.: Net zoals je dezelfde rivier geen twee keer kan oversteken, kun je ook geen twee keer naar dezelfde zitting in de tempel gaan. Het is een ander bouwstuk, de Br.: Op deze kolommen veranderen. Tradities en gebruiken zijn belangrijk. Ze geven ons houvast en helpen onze arbeid. Maar dat wil niet zeggen dat er niets mag veranderen. Dingen veranderen. Waar het vroeger doodnormaal was dat er sigaren werden gerookt in de vochtige kamer, is dit nu ondenkbaar. Waar elke VM vroeger een wapen bij had, is dit nu niet meer het geval. Waar wij vroeger geen ZZ op onze kolommen toelaten, zal er een dag komen waar wij dat wel doen. Dat die dag, wat mij betreft, snel moge komen.

Ik heb gezegd.

Br.: Robin DL